



בפרוס עלינו השנה החדשה, כאשר המדינה מדשדשת בין סגר נושם להידוק הסגר, מתחילה עונת קטיף הכותנה. בניגוד לשנים עברו בהן התאפיינה תקופה זו בשמחה וסיפוק על עוד עונה חקלאית מוצלחת, מרחפים באוויר עננים של אי וודאות לגבי עתידו של ענף הכותנה בישראל. ישנם מגדלים שהגיעו להחלטה שלא לזרוע כותנה בעונת 2021. מנגד ישנם מי שעדיין מאמינים בחשיבות קיומו של הענף ולמרות אי הוודאות, עם הרבה תקווה ואמונה החליטו כי הם יזרעו גם בעונה הבאה, אם כי בכמויות קטנות משמעותית בהשוואה לשנים עברו. אצלנו עדיין ישנה תקווה בלב שזו רק שנת מעבר ובעתיד נחזור ונראה שדות כותנה במחוזותינו. כפי שכתבתי בעבר, בכוונתנו לעשות הכל על מנת להבטיח כי גם בעונת 2021 תיזרע כותנה, גם אם בכמויות קטנות וזאת מתוך מגמה לשמר יכולות לעתיד, אשר אנחנו מאמינים יהיה טוב יותר ויאפשר המשך קיומו של ענף חשוב זה.

בימים האחרונים אנו רואים תחילתה של מגמת התאוששות בשוק ותנועה של סחורות אך עם זאת רמות המחירים עדיין נמוכות וקצב המכירות והמשלוחים איטי. ברצוני להודות לרבים שהשתתפו במפגשי הזום בהם הצגנו את מסקנות הביניים של העבודה האסטרטגית, ולדעות השונות שהושמעו, דבר העוזר לנו לגבש מדיניות להמשך. במהלך חול המועד נקיים ישיבה של מועצת המנהלים בה נבקש אישור לחלופה לטווח הקצר לעונת 2021 ונציג את התארגנות המועצה בהתאם וזאת מתוך רצון להבהיר מהי המדיניות לעונה הקרובה כמה שיותר מוקדם ולאפשר לכל מגדל לקבל החלטות טרם סיום עונת הקטיף. מבקש לאחל לכולנו שנה של בריאות, התחלות חדשות ושמירה על יכולות לשנים קדימה.

יזהר לנדאו
מנכ"ל



הנה יורד הסתיו עם השקיעה העצובה,
 עץ דרק העפר ועץ עקבות האהבה.
 עץ ארחבי השלף ואוכן הכותנה,
 עץ פני האנשים צרובי הקיץ.
 עץ אשעולי העצר צונח האבק,
 עץ האנדרכת בסחרחרות
 ראשי החצבים שוב עוזים אן האחנק,
 שבין ראש הסנה לבין החורף. יורם טהרלב