



להקות השקנאים החולפות בשמיים דרומה מזכירות לנו כי הקיץ חלף, הסתיו הגיע והחורף קרב ובא. קטיף הכותנה הולך ומתקדם בקצב מוגבר ואנו מתפללים כי נצליח לסיים לפני הגשם הראשון הצפוי על פי התחזיות ליפול עלינו כבר בשבוע הבא.

עיבוד הקרקע לקראת עונת הזריעה הבאה בעיצומו ובמקביל מתקיימים דיוני עומק במשקים מה יכנס לסל הגידולים ומה יישאר בחוץ. לפני שבועיים הוצאנו בקשה להצהרת כוונות ראשונה מתוך רצון להבין לאן נושבת הרוח. מבקשים את תגובותיכם בהקדם האפשרי על מנת שנדע האם אנחנו בכיוון הנכון לעונת 2021 אשר הוכרזה כזכור כשנת מבחן והצטמצמות אך עם שמירה על יכולות לעתיד. (מזכיר את המענק בסך 250 ש"ח לדונם) ההתעוררות בשוק ממשיכה ואפילו מתגברת. מחירי ה futures (שווקים עתידיים) של הכותנה במגמת עלייה וההרגשה הכללית טובה ומותר לשמור על אופטימיות אם כי זהירה.

הצוות האסטרטגי עסק בפגישתו האחרונה בטווח הבינוני (שנתיים עד חמש שנים), כאשר ניסינו לחזות תרחישים שונים וההשפעה שלהם על עתיד גידול הכותנה בישראל והנגזרות הנובעות מכל תרחיש. מגמה עולמית שתופסת תאוצה בזמן האחרון היא המלחמה במוצרי הפלסטיקה בכלל ובכל הקשור לטקסטיל מסיב סינטטי במיוחד. עד כמה ישפיע הדבר על רמות הצריכה של כותנה עדיין מוקדם להגיד.

בשוק הכותנה האורגנית בעולם ישנה התעוררות משמעותית עם רמות מחירים גבוהות במיוחד. גם אצלנו יש מי שהחליטו לתת לנושא צ'אנס ולחזור ולגדל פימה אורגנית בעונה הבאה, גם אם בכמות קטנה יחסית. אנו מכינים עצמנו לערוץ זה שנעלם מסל הגידולים אצלנו ב 10 שנים האחרונות ומקווים לראות ברכה במה שנראה כרגע מבטיח מאד.

יזהר לנדאו
מנכ"ל

השמש הגדולה אופ'צה תמ"צ
כזאן

השטאים גס הם כסדר, יורדים
הם בעיתם

עולם כמנהגו נוהג שוקק
כעצרתים

אכז משהו באב זועק אל השמים אריק איינשטיין

החיים עוד לא חזרו
אמאזאס,

הפצעים עדיין לא הגיעו,
אולי זה יישאר כבר אעזאס,

אולי צריך לתת לזה עוד זמן
מה יהיה ימים יגיעו

אולי צריך לתת לזה עוד זמן.